



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, (Ζος όροφος)

T.K.104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 5230 669

ΤΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ • ΤΕΥΧΟΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1998

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1998

Το πρωτότυπο πμερολόγιο τούχου, που εξέδωσε για το 1998 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανίτων, είναι αφιερωμένο στη συμπλήρωση 60 ετών από το θάνατο της «Μάνας του Στρατώπετρου» (Αννας Παπαδοπούλου), στον δάσκαλο του χωριού Σωτήρη Κόλλια και στους μαθητές της τελευταίας τάξης του μονοθεσίου σχολείου Μαγουλιάνων.

Το αξιόλογο μονόφυλλο πμερολόγιο κοσμείται επίσης από μια παλιά φωτογραφία τμήματος του ξυλόγυψου τέμπλου της Παναγίας και από ένα έγγραφο που μας πληροφορεί για τη σύσταση της Κοινόπτερας Μαγουλιάνων (1912) Μαζί με το πμερολόγιο σας περιμένει και μια έκπληξη. Ο Σύλλογος ανατύπωσε μερικές παλιές φωτογραφίες και κάρτες του χωριού. Μην τις χάσετε. Την εποπτεία της έκδοσης του «Μαγουλιάνιτικου Ημερολογίου» και των καρτών είχε ο Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Πάνος Ε. Κωνσταντόπουλος και την κεντρική διάθεση έχει ο Σύλλογος.



Τιμή στους δασκάλους



Επιστροφή στο... σχολείο. Μαθητούδια όπως τα αποθανάτισε ο φακός της φωτογραφικής κάμερας πριν από 35 χρόνια. Ο Δήμος Γόντικας έχει κάθε λόγο να καμαρώνει

ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΕΣ δασκάλους τιμάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανίτων την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 1998. Με την εκδήλωση αυτή τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να τιμήσουν την προσφορά, αλλά και την μοναξιά των δασκάλων επαρχιακών σχολείων.

Το έργο των δασκάλων μονοθέσιων δημοτικών, εξοβελισμένων από τον επίσημο χάρτη της χώρας, είναι αξιέπαινο. Γι' αυτό και ο Σύλλογος πήρε την πρωτοβουλία να τιμήσει τους Μαγουλιανίτες Δονκιχότες που πορεύτηκαν κόντρα στις αντιξόπτες.

Η τελετή απονομής ειδικής πλακέτας στους δια-

τελέσαντες Μαγουλιανίτες δασκάλους ήταν μια ιδέα που τα τελευταία χρόνια απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η απονομή συμπίπτει με την κοπή της πίτας. Θα γίνει στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ενώσης την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 1998 στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ενώσης (οδός Πειραιώς 1, εντός στοάς, Ζος όροφος), στις 11 το πρωί.

Στόχος του Συλλόγου είναι να βραβεύσει ανθρώπινες στάσεις, και η τιμή να λειτουργήσει ως φωτεινό παράδειγμα για τους νέους στους καιρούς που έρχονται. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση να αποτελέσει μια ευκαιρία για αναμνήσεις. Θύμι-

Αυτό το φλουρί, ποιος θα το πάρει;

Το έθιμο της κοπής της πίτας απαρεγκλίτως θα τηρήσει και φέτος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανίτων.

Οι συμπατριώτες μας θα συγκεντρωθούν για να υποδεχτούν το νέο χρόνο με μία πίτα, που σίγουρα θα αρέσει, στις 15 Φεβρουαρίου 1998 (11 π. μ.) στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Ενώσης (οδός Πειραιώς 1, εντός στοάς, Ζος όροφος)

ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΤΟ 1998

Πέρασαν και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και τα Αγία Θεοφάνεια. Με αφορμή το νέο Έτος η διεύθυνση της εφημερίδας «Τα Μαγούλιανα» σας διαβεβαίωνε πώς θα συνεχίσει να αντιστέκεται και να επιμένει. . . Μαγουλιανίτικα, να ζωντανεύει τις χιονισμένες εορτές των παιδικών μας χρόνων, τότε που δεν χορταίναμε τις λιχουδιές και τη συντροφιά των συγγενών και φίλων.

Ευχές το 1998 να έχει τη ζωτικότητα και την αισιοδοξία των παιδιών της διπλανής φωτογραφίας. Ευχές το 1998 να είναι μια χαρούμενη χρονιά για εσάς και όλο τον κόσμο στέλνει επίσης ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μαγουλιανίτων.

Τα μέλη του Δ. Σ. εύχονται με την Ανατολή του Νέου χρόνου όλα τα όνειρα και οι προσδοκίες σας να γίνουν πράξη και το 1998 να είναι έτος αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Νέων του χωριού στέλνει ευχές για μια χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά και ευτυχία.



ΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ της γιαγιάς κρύβει ζωντανές εικόνες κατάδυσης στο παρελθόν.

Γενέλθιες αναφορές

H «γέννηση» της εφημερίδας «Τα Μαγούλιανα» συμπίπτει με γεγονότα που αποδεικνύονται καθοριστικά για τις μελλοντικές εξελίξεις στο χωριό μας.

Στο δεύτερο τεύχος βασικό θέμα έγινε το σχέδιο ανασυγκρότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Ι. Καποδίστρια». Η εφημερίδα μας παρουσίασε τα βασικότερα σημεία του προγράμματος της υποχρεωτικής συνένωσης των κοινοτήτων και επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής των κριτηρίων συνενώσεων που το σχέδιο προέβλεπε. Διυτικώς ο νέος διοικητικός χάρτης έγινε νόμος του Κράτους χωρίς να απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες του χωριού μας, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Με αφορμή αυτά τα γενέθλια συνεχίζουμε το μικρό απολογισμό για τον ένα αυτό χρόνο ζωής, κάτω από το πόρισμα της αυτοκρητικής πάντα.

Το εγκαταλειμμένο στην τύχη Σανατόριο της Μάνας έγινε το βασικό θέμα στο πρώτο τεύχος μας. Το «κέρδος»; Μια επερώτηση στη Βουλή, με αφορμή το πρωτοβίδη δημοσίευμα, από τον Βουλευτή της Ν. Δ. Πέτρο Τατούλη.

Στο καλοκαιρινό

φύλλο της εφημερίδας μας φιλοξένησε ένα πλήθος θεμάτων, όπως την εκδήλωση του Πανελλήνιου Συλλόγου «Η Μάχη των Μαγούλιανων», την τοποθέτηση κεραίας κινητής πλευρωνίας στον Αϊ Γιώργη, την πρόθεση-απόφαση της Κοινότητας να εκποιήσει τον Άγιο Ανδρέα, το σχολείο που ρημάζει καθημερινά στη μοναξιά του...

Στο τέταρτο φύλλο, κλείνοντας μόλις ένα χρόνο ζωής, προλάβαμε να δούμε μια μπουλτόζα να ξανακάνει προσπελάσιμο το πρασίνιο του σχολείου, τις πολύες εικόνες του Απ. Γιάννη να συντηρούνται και να επαναποθετούνται στο τέμπλο της εκκλησίας, αλλά και την μη εκποίηση του Αγίου Ανδρέα.

Επίλογος: Στις μέρες που λίγα πράγματα σε αφήνουν να χαρείς, ακόμη και όταν κλείνεις μόλις ένα χρόνο ζωής, δεν έχουμε παράπονο. Το 1997 ήταν καλό μαζί μας. Την επέτειο αυτή την χαρήκαμε.

•**Χωρίς σκοπιμότητα**, και με πολλές δόσεις ειλικρίνειας, χωρίς καμία διάθεση «να ευλογήσουμε τα γένεια μας» επιχειρούμε αυτή την αυτοκριτική. Ακολουθήσαμε αυτό το δωδεκάμηνο ένα δύσκολο δρόμο. Το μόνο σημείο που μας κάνει να «γκρινιάζουμε» είναι τα ορθογραφικά, συντακτικά λάθη και οι παραλείψεις που παραπτούνται στην προώθηση του λόγου μας. Αναμενόμενο, όμως πρόβλημα για έντυπο ενός έτους κατά τη διάρκεια του οποίου συνέβησαν πολλά γεγονότα.



ΤΑ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Ζως ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 5230 669

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ. ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ, ΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΔΡΑΧΜΕΣ 2.000

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΝΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛ.: 093 662831 - 7263 510

Η φουτανέλα είναι μέρος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ρωμαϊκής ιδιοσυγκρασίας, είναι ο ίδιος ο Ελληνισμός. Αυτό το κομμάτι ύφασμα πριν αποβεί στολή, υπόρετη εθνική ενδυμασία που φορέθηκε από τα παλικάρια. Ο εικονιζόμενος φουστανελοφόρος της αναμνηστικής φωτογραφίας είναι ο Σπύρος Πανούσης Πανωράς με δύο παιδιά του.

Είχε τέσσερα αγόρια τον Αγγελή, τον Αποστόλη, τον Γρηγόρη (ο τελευταίος πάντα πεθερός του Νίκου Τζαβάρα) και δύο κορίτσια, την Θεοδώρα και την Τασία. Τα τρία αγόρια του εργάστηκαν κοντά στον Παναγιώτη Θανόπουλο, αδελφό της μάνας τους. Ο Θανόπουλος πάντα ιδιοκτήτης μεγάλων μπακάλικων, στα Χαυτεία. Ο Δημήτρης Πανούσης εξελίχθηκε σε μεγάλος εισαγωγέας από την Ρωσία. Στο καλοκαιρινό, τρίτο τεύχος δημοσιεύσαμε (σελ. 11) τη φωτογραφία της αδελφής του Θανόπουλου με δύο της παιδιά. Στην ίδια σελίδα δημοσιεύτηκε και η φωτογραφία του Νίκου Αντωνόπουλου και της συζύγου του Θεοδώρας. Είχαν έλθει από την Αμερική.



Και, μια φωτογραφία «χαρισμένη στην εξαδέλφη μου για να θυμάται τις γυναίκες του παλιού καιρού, Μαγούλιανα 25/3/1956».

Ο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΑΞΕ, οι άνθρωποι αλλάζουν. Το λόγο έχει η παρέα και το κρασάκι της να μας μεθύσει και θυμίζει πώς κάποτε απολάμβαναν τον οίνο. Πώς έπιναν το κρασί χωρίς να τους πίνει. Ανθρωποι απλοί και με ουσία είναι οι μπάρμπα Θανάσης Γόντικας, οι γιοι του Γιάννη και Αποστόλης και ο Θανάσης Κανελλόπουλος. Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε μέρα σπαντική. Υποδέχθηκαν τον Αποστόλη, τον δικό τους άνθρωπο και την επιστροφή... θέλει κρασί. Άλλωστε, η διάθεση και το όρεξη συμφωνούν. Η κρασοκατάνυξη για τους υποψησμένους λειτουργούς του ποτηριού και γευσιγνώστες, είναι τελετή. Φιλιώνει, ελευθερώνει και αποτελεί μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούν τα δικά τους.



Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Ο συμπατριώτης μας Βασίλης Θ. Κονδύλης ήταν προσκεκλημένος στην ενδιαφέρουσας επιστημονικής περίδας: «Δημόσιοι Υπάλληλοι και Σύνταγμα», που διοργάνωσε η Ενωση Ελλήνων Συνταγματολόγων σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 27η Νοεμβρίου 1997 στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, παλιό αμφιθέατρο Ιατρικής, Αθήνα).

Με θέμα «Πολιτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων» ο Βασίλης, εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήταν μεταξύ των κύριων ομιλητών. Των καθηγητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρου Φλογαΐτη και Γιώργου Λεβέντη.

Με την ομιλία του ο συμπατριώτης μας κατέφερε να εντυπωσιάσει το ακροατήριο του πάνω στο πολυσυζητημένο, πολύπλοκο και επίκαιρο αυτό θέμα στο οποίο οι διοργανωτές της περίδας προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία. Ο Βασίλης ήταν όχι απλώς καλός, αλλά εντυπωσιακά καλός.

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οποιος Μαγουλιανίτης ενδιαφέρεται μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αγιογράφησης του Αη Γιάννη. Την αγιογράφηση θα κάνει σε γερμανικό μουσαμά τη Νότα Κόλλια, νύφη του δάσκαλου Σωτήρου. Να υπενθυμίσουμε ότι η κ. Κόλλια διδάσκει βυζαντινή τέχνη στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Βούπερταλ και στην Ευαγγελική Ακαδημία του Ντύσσελντορφ και έχει παρουσιάσει αγιογραφική εργασία σε εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Γερμανία και στις ΗΠΑ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιερέα του χωριού μας Θεοδωρή Κονδύλη (τηλ. 0795-82405).

ΑΡΚΑΔΟΛΟΓΙΟ

Ο τύπος της Αρκαδίας έγινε πλουσιότερος κατά μια εφημερίδα. Το όνομα της νέας εκδοτικής πρωτοβουλίας είναι «Αρκαδολόγιο» και έχει έδρα τα Μαγούλιανα. Εκδότης είναι η Θρεσία Κοντογιάννη και το πρώτο τεύχος της μπνιαίας προσπάθειας κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1997 (τιμή 500 δρχ.)

Το «Αρκαδολόγιο» είναι εφημερίδα μικρού σχήματος και στις σελίδες του επιχειρείται η ανάπτυξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ποιότητα στην γραφή και ο οξυδερκής σχολιασμός των εξελίξεων. Την ώρα που όλες οι εφημερίδες αλλάζουν συνεχώς και σε μορφή και σε περιεχόμενο ο τύπος μπορεί και πρέπει με το «Αρκαδολόγιο» να κερδίσει ακόμη περισσότερο τον αναγνώστη. Άλλωστε η εφημερίδα του καθενός στην επαρχία δεν βιώνετε απλώς ως ένα αγοραίο «προϊόν».

Θεοδωρής Πολίτης: Ετσι διδάχθηκα...

με ποιόν τρόπο η ανάγκη γίνεται αρετή

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ που πέρασε ο Θεοδωρής Γ. Πολίτης βρέθηκε στο χωριό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαγουλιανίτων Κώστας Β. Κανελλόπουλος του ζήτησε ένα βιογραφικό σημείωμα. Το «βιογραφικό» εστάλη στα μέσα του Οκτώβρη και σ' αυτό τεχνέντως αποκαλύπτεται το πορτραίτο του Γορτύνιου, του Αρκά. Ο Θεοδωρής σε χίλιες εκατό λέξεις επιχειρεί έναν απολογισμό μνήμης σκαλίζοντας τις αναμνήσεις των δρόμων του χωριού. Κουβαλάει, μαζεύει και μοιράζεται μαζί μας βιώματα και εμπειρίες μιας ζωής.

Αγαπητέ Κώστα, 14/10/1997

Ηταν πολύ σύντομη η συνάντησή μας στο χωριό το καλοκαίρι, αλλά ευτυχώς που ο διάρκεια δεν είναι πάντα ενδεικτική και της ποιότητας.

Όταν αποχαιρετιστήκαμε μου ζήτησες να σου στείλω ένα βιογραφικό μου σημείωμα. Εχοντας φυλλομετρήσει περισσότερα βιογραφικά σημείωμα από όσους ανθρώπους έχω γνωρίσει, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τους είναι σπατάλη χρόνου και χαρτιού δύοτι περιγράφουν μεν -με την απαραίτητη δόση υπερβολής, τι έχει κάνει κανείς, αλλά δεν αναφέρουν ποτέ τι έχει μάθει -αν έχει- από αυτά που έχει κάνει. Γ' αυτό τον λόγο, δεν έχω βιογραφικό σημείωμα παρά μόνο μερικές σκέψεις να μοιραστώ μαζί σου.

Μερικές φορές διαβάζοντας τις θεωρίες περί διαμορφώσεως της προσωπικότητας στα πρώιμα χρόνια της παιδικής πλοκής, έχω αναρωτηθεί τι είδους ερεθίσματα έδινε ο τόπος της δικής μου παιδικής πλοκής στους μικρούς του δέκτες οι οίοι μη μπορώντας να τα αγνοήσουν μια και ήταν εκεί, τα ερμήνευαν ο καθένας με τον τρόπο που ταίριαζε στο πεπρωμένο του.

Πρώτα - πρώτα ο τόπος. Το φως που πρωτοείδα, κρισαρισμένο από τα έλατα των Βουνών που περικλείουν σαν φράγτες τον ορίζοντα από όλα τα σημεία, είχε μια κρυστάλλινη διαύγεια. Σε ένα τέτοιο τοπίο ήταν φυσικό να μάθει κανείς να βλέπει καθαρά, όχι όμως και μακριά, μόνο όσο του χρειάζεται για να μην σκοντάφεται. Αυτό με ενοχλούσεις κατά την διάρκεια την εφοβικής μου πλοκής γιατί τότε δεν μπορούσα να υποψιαστώ αυτό που ανακάλυψα αργότερα, πώς δηλαδή οι φράχτες είναι η τελευταία λέξη για την πνευματική πρεμία ια και σε θονθάνε να αρνηθείς την απεραντοσύνη.

Ο τόπος αυτός ήταν άγονος και την εποχή που οργώνανε τα πετροχώραφα μπορούσε κανείς να δει τα βράχια καθώς τα ξέθαβε το αιλέτρι, που πάει να πει πώς μπορούσε να δει ποιο κοντά την γυμνή αλήθεια της φτώχειας και της επιβίωσης. Την εποχή της συγκομιδής, η γη ήταν φειδωλή και σφιχτοχέρα για να αναγκάζει τους κατοίκους της να βελ-

σχέδια και μας πρόσφεραν αχόρταγη χαρά παρά την απλότητά τους. Αργότερα, έχοντας αυτήν την εμπειρία πάντα μαζί μου και παραπόρντας πόσο εφήμερη είναι η σημερινή χαρά των παιδιών -και των μεγάλων- από τα άφθονα και πολύπλοκα παιχνίδια τους, μπόρεσα να κατανοήσω τό, κατά Ελύτ «πλουσιώτατον του ελαχίστου» και να πειστώ πώς από το ελάχιστο φθάνει κανείς πιο σύντομα στην χαρά αρκεί να μην ξεχάσει πώς να του βγάζει τις αγκίδες.

Οσο για τους ενήλικους, ο έλλειψη οικονομικής ευχέρειας τους είχε διδάξει πώς να φτιάχνουμε μεγάλες χαρές και λύπες από πολύ απλά συστατικά όπως το ψωμί και το κρασί ανάλογα αν υπήρχαν ή έλειπαν. Ετοι διδάχθηκα με ποιόν τρόπο η ανάγκη γίνεται αρετή και πώς στον κόσμο που ζούμε δεν ξέρουμε ποτέ αν η χαρά κρύβεται μες την λύπη.

Βασικό στοιχείο της οικογενειακής δομής όπως και της κοινωνίας ήταν η συνύπαρξη και όχι ο σύγχρονος διαχωρισμός των πλικών. Μικρά τρέκλιζαν εδώ και εκεί μαθαίνοντας να περπατούν ανάμεσα σε γέρους που με τον χρόνο έχαναν τα βήματά τους. Ήταν μια πιο φυσιολογική γνωριμία και ασυνείδητος συμβιβασμός με τον Αέναο Κύκλο και την ακατάλυτη παντοδυναμία του πριν τον απομακρύνει επιπόλαια από την καθημερινή μας σκέψη η αλαζονεία της εξέλιξης.

Οι σχέσεις των κατοίκων ήταν ευμετάβλητες, ίσως γιατί η φτώχεια κάνει το ασύμαντο σημαντικό ή ίσως γιατί η ανέχεια ενθαρρύνει την κριτική πιο πολύ από την αυτοκριτική ή ίσως γιατί το αντίτιμο της κοινωνικής αποδοχής είναι η θυσία όχι μόνο του ατομισμού αλλά και της ατομικότητας. Το μόνο που ένωθα, χωρίς φυσικά να μπορώ να το εκλογικεύσω, από αυτήν την λεπτή ισορροπία των σχέσεων ήταν πώς είναι πολλά αυτά που πρέπει να ξέρει κανείς πριν μπορέσει να δει καθαρά κάποιον άλλον και πώς ο άνθρωπος ωριμάζει μόνο όταν είναι έτοιμος να δει τον εαυτό του, κάτι που αργότερα θρίκα μπροστά μου μέσα στους στοχασμούς του Μάρκου Αυρήλιου.

Η απουσία συχνής επαφής με τον έχω κόσμο έκανε την κοινωνία σταθερή και τις αξίες της αμετάβλητες. Το άσπρο ήταν μαύρο και θέση για γκρίζο δεν έμενε καθόλου. Ετοι εφοδιάστηκα με την αυτοπεποίθηση του απόλυτου και την βεβαιότητα της άγνοιας τουλάχιστον ώσπου να μπορέσω να αντιμετωπίσω την αβεβαιότητα και την αμφιβολία του σχετικού καθώς και τον φόβο του διαφορετικού.

Σιγά-σιγά η τοιγκουνιά της γης έστρεψε τους κατοίκους της στην αναζήτηση άλλων τόπων και τρόπων επιβίωσης. Ετοι άρχισε η σημερινή για τον άνθρωπο να ξέρει να αποχωρίζεται μερικά πράγματα και πιο πολύ την έμφυτη απαόμορφα πράγματα περίσσευσαν κι' ήταν και πιστευτά -όπως ένα λουλούδι στο ποτήρι».

Τα παιδικά μας παιχνίδια ήταν αυτο-



A-ΚΙΝΗΤή κακογουστιά

Tις έντονες αντιδράσεις κατοίκων της δυτικής Κορινθίας προκάλεσε, διαβάζουμε σε απογευματινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, η εγκατάσταση μιας κεραίας κινητής πλευρώνιας, παρόμοιας με αυτή που εγκαταστάθηκε στον Αγιώρη, στη περιοχή τους. Νομαρχιακός σύμβουλος κατηγορούσε με υπόμνημά του τον Νομάρχη Κορινθίας ότι παραχώρησε την άδεια εγκατάστασης της κεραίας χωρίς να εξετάσει

τις επιπτώσεις και ζητούσε «να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες εγκατάστασης της καρκινογόνου κεραίας».

Ως λόγος για την αναστολή των εργασιών πρέβαλλε το ότι «δεν έχει ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος που διατρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής από την πλεκτρομαγνητική ακτινοβολία», καθώς και την υποβάθμιση της περιοχής, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία άδειας λειτουργίας από το υπουργείο Συγκοινωνιών».

Το αποτέλεσμα των παραπάνω αντιδράσεων δεν το πληροφορθήκαμε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η βεβαιότητα κάποιων ότι οι κεραίες υψηλών συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι εταιρίες κινητής πλευρώνιας προκαλούν καρκίνο. Στην ίδια άλλωστε αντίληψη βασίζεται και η περίφημη διαμάχη για τους πυλώνες υψηλής τάσης της ΔΕΗ, που επίσης δημιουργούν ισχυρά πλεκτρομαγνητικά πεδία. Ομως, «πόσο αληθινά είναι όλα αυτά;», ανα-

ρωτιέται σε άλλο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Εξουσία». Η απάντηση: Κανείς δεν έχει κατορθώσει να παρουσιάσει αδιάσειστα στοιχεία επί του θέματος. Και, το συμπέρασμα που καταλήγουν οι επιστήμονες: Όλα όσα έχετε διαβάσει ή ακούσει για τις κεραίες υψηλών συχνοτήτων παραμένουν μέχρι σπιγμής φημολογίες και γίνετε έκκληση για διεθνή κλιμάκωση των ερευνών αφού γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα.



Οι Μαγουλιανίτες ξέρουν από κέφι

Sτις 23 Νοεμβρίου 1997 στο φιλόξενο εξοχικό κέντρο «Ο Ζυγός», που βρίσκεται στο 20χιλ. της λεωφόρου Πάρνηθας (Αχαρνές), έλαβε χώρα πιο καθιερωμένη συνεστίαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Μαγουλιανιτών.

Όλοι όσοι τίμησαν με την παρουσία τους το χωριό μας πέρασαν λίγες ώρες ανάμεσα σε ανθρώπους που τους συνδέει η αγάπη για τον

τόπο τους. Μάλιστα, σε μια εποχή που οι συνθήκες δεν ευνοούν τις ανθρώπινες σχέσεις αυτού του είδους οι συναντήσεις αποτελούν ευχάριστο διάλειμμα στη σκληρή καθημερινότητα.

Το γνήσιο, παραδοσιακό γορτυνιακό ξεφάντωμα αποτέλεσε και μια καλή ευκαιρία για κέφι, χορό, γορτυνιακούς σκοπούς και καλό φαγητό.

Οι συμπατριώτες μας είναι μερακλήδες και

ρέκτες της καλής παρέας, απόλαυσαν τις νοστιμίες του καταστήματος και ήπιαν κρασί.

Για να περάσετε όμορφα -μας διδάσκουν- δεν χρειάζονται καβούρια στα κάρβουνα και μεζέδες με φαντασία, ποικιλίες θαλασσινών, ψωτά στη σούβλα και, οπιδόποτε άλλο θελήσετε. . .

Το μόνο που χρειάζεται είναι η μέθεξη, κι ας αλλάζουν οι καιροί.

• Αναζωογονήθηκε το πιθικό όλων όσων αν-

φόρποσαν εκείνο το κυριακάτικο μεσημεριανό στο εξοχικό κέντρο, που βρίσκεται μέσα σ' ένα μαγευτικό περιβάλλον. Γλέντησαν και πέρασαν όμορφα. Τονώνει τον άνθρωπο του μόχου η καλή παρέα, η απρόσκλητη.

ΣΧΟΛΕΙΟ: Το γεφύρι της Αρτας

Kάθε καλοκαίρι, πν επομένη της 15ης Αυγούστου, ένα ερώτημα κυριαρχεί στην παρέα των νέων του χωριού μας: «Εσύ πότε θα φύγεις;». Ο Χειμώνας βλέπετε μας βρίσκει όλους παγιδευμένους στις υποχρεώσεις μας και την καθημερινότητα.

Ευτυχώς, οι δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μας επιτρέπουν να βρίσκουμε πάντα χρόνο και τρόπο για να συναντηθούμε. Συνήθως δε, δεν χρειάζεται καν να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.

Αφορμή, όμως, για ακόμα μια συνάντηση στά-

θηκε η συνεστίαση του Συλλόγου. Ήταν ήδη η τρίτη συνάντησή μας γι' αυτό τον χειμώνα. Πειράγματα, γέλια, «ανταλλαγή ειδήσεων» και όχι μόνο, διανθίζουν τις συναντήσεις μας. Σε μια από αυτές όμως, είχαμε να ασχοληθούμε και με το τέταρτο τεύχος της εφημερίδας μας: «Τα Μαγούλια».

Μια είδηση μονοπώλησε αμέσως το ενδιαφέρον της παρέας. Διαβάσαμε ότι τα έργα ανάπλασης του σχολικού κτηρίου άρχισαν. Ελπίζουμε να προχωρήσει η υπόθεση διαμόρφωσης του προσαλίου χώρου σε γήπεδο καλαθοσφαιρίστης.

Βλέπετε για διάφορους λόγους το γήπεδο αυτό θάλθηκε να αναβιώσει την παράδοση του γεφυριού της Αρτας. Γι' αυτό και οι νέοι συνεχίζουν να εμφανίζονται τουλάχιστον δύσπιστοι. Ισως, αν έστελναν γράμμα στον Αϊ Βασίλη να είχαν τώρα ένα γήπεδο.

Επίσης, όλοι όσοι το καλοκαίρι παραβρέθηκαν το βράδυ της 15ης Αυγούστου στο χώρο του σχολείου αισθάνθηκαν έντονα την ανάγκη διατήρησης του κτηρίου και μετατροπής του από κτίριο «φάντασμα» σε ένα χώρο γεμάτο ζωής. Άλλωστε προσφέρεται για πολύπλευρη εκμετάλλευση.

Είναι επιπλέον η ανάγκη εύρεσης τρόπων και δραστηριοτήτων που θα κάνουν πιο ευχάριστη την παραμονή των νέων που ζουν στο χωριό, αλλά και εκείνων που βρίσκονται τα καλοκαίρια στο χωριό. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε «αναγάνωμα» στην ραγδαία πληθυσμιακή αποψήλωση.

Τέλος, οι νέοι χαίρουν όταν βλέπουν τον υπό διαμόρφωση χώρο του Αγίου Γεωργίου. Την γωνιά που δημιουργείται με χρήματα που ο Σύλλογος Νέων συνέλεξε από διάφορες δραστηριότητες του, αλλά και με την προσωπική συμβολή μελών του.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ. ΚΟΣΣΙΑΒΕΛΟΥ



Προσκλητήριο ελπίδας

Οι νέοι του χωριού πρώτοι έσπευσαν στη συνεστίαση

Aισθητή στην συνεστίαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Μαγουλιανιτών ήταν η παρουσία των νέων, που βρήκαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν μεταξύ τους.

Στην εν τάχει αντάμωσης δόθηκε η ευκαιρία για ένα φλας μπακ στο καλοκαίρι που πέρασε και για «βουτές» σε απαράμιλλες γεύσεις, αργότερα ήρθαν και οι δημοτικοί και λαϊκοί χοροί, το μουσικιστικό Ζεϊμπέκικο και το αρρενωπό Χασάπικο, το λαοφιλές Συρτάκι.

Εντονού ήταν και η παρουσία των νεωτέρων μελών της «μικρής» κοινωνίας των Μαγουλιανιτών. Ο μεγάλος αριθμός των παραβρισοκομένων νέων και το ευχάριστο κλίμα που επικρατούσε προσπάθησε να αποτυπώσει και ο φωτογραφικός φακός. Μια αναμνηστική φωτογραφία να μας θυμίζει το προσκλητήριο.

•**Ομολογία:** Η παρουσία τόσων νέων παιδιών στο πατριωτικό κάλεσμα του Συλλόγου δείχνει ένα δρόμο προς το χωριό, που δεν κινδυνεύει να κλείσει από τα πουρνάρια και τα βάτα. Ενα

δρόμο αντίστασης στο χωνευτήρι της νέας Ελλάδας.

Οι νέοι ξεδιψούν στις πηγές του τόπου που ρυμάζει και ξαποστάζουν στις ρίζες του. Οι νέοι Μαγουλιανίτες δεν το θάζουν κάτω.

Για την μη έγκαιρη ενημέρωσης της καθημερινής συνεστίασης του Συλλόγου, ας όψεται η αλλαγή (αύξηση) του τρόπου χρέωσης-διακίνησης μέσω ταχυδρομίου του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου.

Οι νέοι ξενυχτούν



Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ

Κι άλλοι χαζομπαμπάδες προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες. Ο πελαργός έκανε αρκετά δρομολόγια κι έφερε ανείπωτη χαρά και ευτυχία σε πολλούς πατριώτες μας τη χρονιά που πέρασε. Εχουμε και λέμε λοιπόν:

- Αγοράκι γέννησε την Αγγελική Μαρίτσα Μαντά, η δεύτερη κόρη του Γιάννη και της Κατίνας Μαρίτσα. Είναι το πρώτο παιδί που αποκτά το ζευγάρι Βασίλης και Αγγελική Μαντά (17 Φεβρουαρίου).
- Αγοράκι απέκτησε και η άλλη κόρη του Γιάννη Μαρίτσα, η Διαμάντη. Ο Φανούρης και η Διαμάντη Κοσμο-

πούλου έχουν ήδη μία χαριτωμένη κορούλα, την Στέλλα.

- Αγοράκι απέκτησε επίσης ο Θεοδωρής και η Νικολέττα Μαρίτσα. Ο Γιάννης και η Σταυρούλα Μαρίτσα έγιναν για δεύτερη φορά παππούς και γιαγιάς, αντίστοιχα.
- Μπτέρα επίσης ενός αγοριού έγινε και η Ελένη Ζουβέλου Τσαφαρά. Είναι το πρώτο εγγόνι για τον Ηλία και την Ανθούλα Ζουβέλου. Ο Κανέλος και η Ελένη Τσαφαρά πετούν από τη χαρά τους.
- Κορίτσι απέκτησε η Ελένη Κόλλια Καμπούρη, κόρη της Βάσως Κόλλια. Είναι το πρώτο παιδί που αποκτά το ζευγάρι Δημήτρης και Ελένη.

- Ο Αντώνης και η Διονυσία Ζαμπέλη Σωτροπούλου απέκτησαν γιο. Η Διονυσία είναι κόρη του Λάμπη Σωτρόπουλου.

«Γειά σας. Είμαι κοριτσάκι και γεννήθηκα στις 20 Νοεμβρίου 1997. Γονείς μου είναι ο Παναγιώτης και η Δέσποινα Ακτύπη. Παπούδες μου είναι ο Σεραφείμ Αθανασιάδης και ο Σπύρος Ακτύπης και οι γιαγιάδες μου είναι η Φωτεινή Αθανασιάδη και Αγγελική Ακτύπη».



ΒΑΦΤΙΣΙΑ:

- Ο Βαγγέλης Δουλουγέρης και η Δεμερτζή Αναστασία στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, στις 11 Οκτωβρίου 1996, απέκτησαν μια χαριτωμένη κορούλα. Πριν από λίγο καιρό το ζευγάρι βάπτισε την μικρούλα. Οπώς πληροφορηθήκαμε, η νεοφύτηση Ιωάννα με το τρυφερό της γελάκι, ακόμη και στην πιο δύσκολη στιγμή, εκείνη της βουτιάς της στην κολυμπήθρα, κατέκτησε τους πάντες.
- Περιμένουμε και από άλλους Μαγουλιανίτες να μας ενημερώνουν για τις κοινωνικές δραστηριότητές τους.

Τάσος Κωνσταντόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΟΝΤΑΖ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΡΤΕΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
SCANNING-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

τηλ.: 7263510 - 093 662831



COOPER Club

Plastimo SA

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ
ΜΟΚΕΤΕΣ ΔΑΠΕΔΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Π Ω Λ Η Σ Η Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Λ Ι Α Ν Ι Κ Η
C O N T R A C T B U S I N E S S

Δ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

ΕΔΡΑ ΔΕΡΚΩΝ 32 Ν.ΙΩΝΙΑ, ΤΚ:142 31 ΤΗΛ.:2775 066-2717 545-6
FAX: 2711 874, TELEX: 219365 RONDO GR

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ



Ενας γάμος σαν παραμύθι

Kαι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και ο πραγματικότητα αγκάλιασε το όνειρο του Χαρίλαου και της Βαρβάρας και καθολικά συμμετείχε στην χαρά τους. Ήταν μια μέρα μοναδική και ξεχωριστή για όλους.

Σπήλαιο Ζούβελος, γιος του μετανάστη συμπατριώτη μας Κώστα και της Βαρβάρας Βαλτράουντ, μετανάστης από τη Γερμανία, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Ο γάμος έγινε με λαμπρότητα στην ανθοστόλιστη εκκλησία της Παναγίας της Μαγουλιάνης με τις ευλογίες του ιερέα του χωριού μας Θοδωρίου Κονδύλη και του ιερέα των Λαγκαδίων και τους ψαλμούς του διάσημου Βαρύτου Κων. Σφυρή. Κουμπάρος ήταν ο αδελφός του γαμπρού, Γρηγόρης.

Αυτός ο γάμος έμοιαζε λίγο με παραμύθι που θα αξίζει να διηγούνται στην παιδιά τους οι νεόνυμφοι.

Η καθολική συμμετοχή όλου του χωριού καθώς και των Κινέζων, Ρώσων, Γερμανών και Αμερικανών συγγενών και φίλων του ζεύγους ήταν συγκινητική.

Οι προετοιμασίες

Από νωρίς το πρωί με τάξη και ακρίβεια άρχισαν οι προετοιμασίες στην πλατεία και κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο του χωριού μας, τοποθετήθηκαν τα τραπέζια για να υποδεχτούν όλους τους καλεσμένους του ζεύγους. Οι ξένοι -φίλοι και συγγενείς του Χαρίλαου και της Βαρβάρας- φιλοξενήθηκαν στον ωραιότατο παραδοσιακό ξενώνα, στολίδι για το χωριό μας, του συγχωριανού μας Χ. Κοσμόπουλου και στα ξενοδοχεία «Ξενία» και «Καμπέα».

Η νύφη, εν μέσω συγγενών και φίλων, στολίστηκε στο πατρικό σπίτι του πατέρα του γαμπρού, που ξανάζησε στην πατέρα της γαμπρού, ο παππούς της, ο πατέρας της γιαγιά της γαμπρού, Χαρίλαος και Χαρίκλεια Ζουβέλου.

Είμαστε σίγουροι ότι οι ψυχές των τελευταίων πρωτοστατούσαν σε όλη τη διάρκεια της τέλεσης του μυστηρίου και της όλης διαδικασίας, και ότι η ευχή τους ανάκατη με συγκίνηση και περηφάνια πάντοτε θα ακολουθεί το δρόμο που χάραξαν τα εγγόνια τους, τα οποία ξεκίνησαν την κοινή τους ζωή πάνω στα ίδια χώματα και στα ίδια αχνάρια των παππούδων τους.

Σπήλαιο Ζούβελος, γιος του μυστηρίου, άψογος με το ωραιότατο σμόκιν του, υποδέχτηκε τη νύφη στα σκαλιά της εκκλησίας κάτω από τις ζωηρές πευφημίες των παρευρισκομένων.

Ησαΐας για τον Χαρίλαο και την Βαρβάρα στη Μαγούλιανα.

Η τελετή ήταν λίπτη και μεγαλοπρεπή ταυτόχρονα, μέσα σε μια ασφυκτική γεμάτη εκκλησία. Στο περίβολο του ναού ένα τεράστιο πανό παρουσίαζε το μυστήριο για όσους δεν μπόρεσαν να μπουν στην εκκλησία.

Μετά το τέλος του μυστηρίου και τις καθιερωμένες φωτογραφίες, χειραψίες και ευχές, όλοι κατευθύνθηκαν στην πλατεία του χωριού, όπου τα πάντα ήταν έτοιμα για το αποκορύφωμα αυτής της υπέροχης Βραδιάς.

Στο φωταγωγμένο πλάτανο οι νιόπαντροι, γεμάτοι χαρά και ευτυχία, υποδέχτηκαν τους καλεσμένους τους, που ξεπερνούσαν τους 600.

Χόρεψαν ως το πρωί

Και άρχισε ο γλέντι. Ενα παραδεισιακό γλέντι με ελληνικούς χορούς, δημοτικά τραγούδια, μοντέρνους και ξένους χορούς, που κράπτες σχεδόν μέχρι το πρωί.

Ωραιότατες και ποικίλες λιχουδιές, άφθονο χωριάτικο κρασί, γερμανικές μπίρες και σαμπάνιες, συμπλήρωναν τη γαμήλια δεξίωση ικανοποιώντας όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις των προσκεκλιμένων.

Οι νεόνυμφοι, πρωταγωνιστές της βραδιάς, άνοιξαν το χορό. Ακολούθωσαν οι ευτυχείς γονείς, οι συγγενείς και πλήθος κόσμου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μαγου-

λιανιτών Κώστας Κανελλόπουλος απήνθισε στους νιόπαντρους και τους παρευρισκομένους σύντομο χαιρετισμό και κάλεσε τους πρόεδρους της Κοινότητας και του Συλλόγου των Νέων, Γιάννη Παπακονδύλη και Κώστα Αθ. Αλεξόπουλο, αντίστοιχα, να σύρουν το χορό μαζί με τους νεόνυμφους και τον ιερέα του χωριού.

Οι σπιγμές ήταν ξεχωριστές και μοναδικές, ζούσαμε λεπτό προς λεπτό, όλη αυτή την ομορφιά και οι ευχές είχαν τον πρώτο λόγο.

Αντάρμωμα

Ολοι όσοι είχαμε τη χαρά και την ευκαιρία να βρεθούμε σ' αυτόν τον γάμο, που πο λύ

εύστοχα ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτήρισε «Μαγουλιανίτικο Αντάρμωμα», δεν θα τον έχασσουμε ποτέ.

Ας ευχηθούμε πάνω απ' όλα στο ζευγάρι να έχει υγεία και να αποκτήσει γερού απογόνους.

Η ευχή του μετανάστη πατέρα Κώστα Ζούβελου και της μάνας Βάσως, καθώς και του πατέρα της νύφης, αλλά και όλων των συγχωριανών και παρευρισκομένων, θα είμαι μαζί τους.

ΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΟΥ



Η Μάνα παραδίνει το Σανατόριο

Στο φύλλο αυτό θα δημοσιεύσουμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ του Γ. Δημάκου. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Μορέας της Τριπόλεως» την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1930.

Εφτάσαμε στην Κορφοξυλιά. Μας υποδέχονται οι διευθύνοντες κ. κ. Δεπάστας και Στασινόπουλος, και το άλλο προσωπικό. Ενα παιδάκι φυλάει το χέρι της Μάνας. Εκείνη το χαιδεύει και δίνει οδηγίες.

• Να βάλετε τη σημαία! Τι διάβολο περιμένετε;

Πρώτοι οι Σεβασμιώτατοι και μετά οι άλλοι μπαίνομε στο Σανατόριο.

Το Σανατόριο Κορφοξυλιά! Με τέσσερα πατώματα, χτισμένο με πέτρα τοπική από το λατομείο «Αλογόθραχος», σωστό κάστρο της Υγείας. Είναι κάτι που δεν το περιμένει κανείς εκεί στην ερημιά. Πώς έγινε; Ας μας το πει η ίδια η Μάνα: «**Το Σανατόριο είναι εκείνο που απεφάσισα να κάμω, όταν στο 1919 υπηρετούσα στο Αϊδίνι, και έπαθε αιμοπτύσιον ο Γιάννης Ανδρουλάκης, συνάδελφός μου εκ Ρεθύμνης Κρήτης.** Ετοιμοπόντης γεννήθηκε ο Μεγάλος Ιδέα. Τα μετέπειτα σας είναι γνωστά.

Οταν καθόμαστε στην αίθουσα αναγνωστηρίου-αναμονής θαυμάζουμε την καθαρότητα, την τάξη. Τίποτε δεν λείπει. Μία μικρή βιβλιοθήκη κι' ένας φωνογράφος για την ψυχαγωγία των αρρώστων. Γύρω στις πόρτες, στον τοίχο στα παράθυρα λουλούδια ζωγραφισμένα, με φροντίδα νοικοκυράς, απ' το χέρι της Μάνας. Δεν λείπει και το σύνθημά της: «**Ποτέ δεν είναι αργά!**».

Ενα τραπέζι λευκό, σε μια κατάλευκη αίθουσα μας περιμένει. Το φαγητό εκλεκτό, τα κρασιά και ο καμπανίτης άφθονα. Όλα αυτά οφείλονται στους αδελφούς Παπανικολάου, που έχουν αναλάβει την τροφοδοσία του Σανατορίου.

Λιγάκι έλειψε να το ξεχάσωμε. Η Μάνα σήμερα παραδίνει το Σανατόριο στην εκλεγείσα Επιτροπή. Το Εργο της είναι έτοιμο, τελειωμένο. Ας το παραλάβουν οι άλλοι. Στα επιδόρπια κάποιος διαβάζει τη μικρή ομιλία της που η συγκίνηση δεν την αφήνει να την ειπίνη ίδια. Νάπτων:

«Πανιερώτατοι,
Κυρίαι και Κύριοι,
Επιτρέψετε μου, με λίγα λόγια, να εκφράσω
την συγκίνηση που αισθάνομαι από χθες. Σας
παραδίδω το έργο μου δια το οποίο έκανα
όσες θυσίες μπόρεσα. Αν εύρετε ελλείψεις
θεβαιωθείτε πως δεν μου έλειψε ούτε σπιγ-
μή ή καλή θέληση δια να το φέρω εις πέρα.
Αισθάνομαι έστω και αργά πθική ικανοποί-
ηση διότι ο κ. Βαλτής τον οποίο εκάλεσε ο κ.
Βενιζέλος να διορθώσει την καταπολέμηση
της φυματιώσεως εν Ελλάδι, τίρθε είδε το
Σανατόριο αυτό με τον συνεργάτη του κ. Βακα-



Φωνή βοώντος, εν κυθερνητική ερήμω...

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τα αρμόδια υπουργεία Υγείας - Πρόνοιας και Οικονομικών, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, την Περιφέρεια Πελοπονήσου και τη Νομαρχία Αρκαδίας στις προειδοποιήσεις (κατάρρευσης) της εφημερίδας μας. Απαντες αγνοούν το εγκαταλειμμένο Σανατόριο της Μάνας.

Ομως, εμείς θα επανερχόμαστε στο θέμα, κι ας σκοντάφτουμε στην αδιαφορία. Θα συνεχίσουμε τα μοναξιάρικα δημοσιεύματα ελπίζοντας ότι με τη δημοσιότητα θα αποτραπεί η περαιτέρω αδράνεια της Διοίκησης. Πιστεύουμε ότι η κατάρρευση του κτιρίου θα σταματήσει και το Σανατόριο, από τα σημαντικά έργα της μεσοπολεμικής περιόδου, λαμπρό δείγμα της παράδοσης των λαγκαδινών μαστόρων, δεν θα καταρρεύσει.

Ηδη, κάποιοι άρχισαν να αφαιρούν τις πελεκημένες πέτρες από τα παράθυρα. Η κάθε ακέραιη πέτρα ακούστηκε ότι κοστολογείτε στην τοπική αγορά 3.000 δραχμές!

λούλη, το εύρε δυνάμενο να λειτουργήσει τελείως όταν συμπληρωθούν μερικές ελλείψεις του.

Αι γνώμαι των ιατρών είναι να γίνει το παραπόμπημα διά τα γραφεία των ιατρών και της υπηρεσίας του νοσοκομείου ώστε να διατεθώσι άλλα τα εν τω Σανατορίω δωμάτια δι' ασθενείς.

Χρήματα υπάρχουν. Σας παραδίδομεν και την αιτούσιαν επιχορήγηση του 1.000.000 της κυβερνήσεως που οποία επέτυχε ο κ. Κοπανάρης να δίδη το Υπουργείο Υγείας. Επίσης σας δίδομεν τας 500.000 δραχ. εκ του υπολοίπου των εράνων μας.

Έχω πεποίθηση πως οι Αρκάδες όλοι, όχι μόνο της Αμερικής και Αιγύπτου, θα θελήσουν να συνδράμουν το Σανατόριο, όταν μάθουν ότι λειτουργεί υπό την επίβλεψην Σας Πανιερώτατοι. Εύχομαι και η Αχέπα να δώσει τας 50 χιλ. δολάρια που υπεσχέθη δια την ετέραν πτέρυγα.

Περαίνουσα τα λίγα λόγια μου, έχω υποχρέωση να σας παρακαλέσω να κρατήσετε το Σανατόριο στον προορισμό του. Μη θελήσετε ποτέ να μεταβληθεί σε άστυλο, διότι ο προορισμός των εράνων μου δεν ήταν δια να προσθέσω δευτέρα «Σωτηρία» στην Ελλάδα, αλλά να σώσω εκείνους που μπορούν να σωθούν και να επανέλθουν χρήσιμοι στην κοινωνία.

Επίσης παρακαλώ να εγκρίνετε, εφ' όσον.

δεν εκπίσθη το σπιτάκι μου με τις 50 χιλ. δρχ. που έδωσε για το σκοπό αυτό ο Μακ. Σπετσερόπουλος, να μου επιτρέψετε να παραμένω στην μικρή παράγκα που επιδιόρθωσα δια κατοικία μου, όταν έρχομαι στην Κορφοξυλιά.

Αν αργίσαμε να σας το παραδώσωμε ήταν για να το εύρητε έτοιμο, λειτουργούν με κανονισμό κλπ.

Εκ συμφώνου με τον κ. Βαλτήν ο κ. Βακαλούλης θα έχει την επιστημονική εποπτεία του Σανατορίου ερχόμενος δις του μπνός, θα στείλει δε βοηθόν ιατρόν στον Διευθύνοντα ιατρόν κ. Στασινόν.

Γραμματέα της Εφορίας έχομεν εν Αθήναις τον I. Αναγνώστου σύνδεσμό σας με το Υπ. Υγείας και τον κ. Βακαλούλη.

Ιδιαίτερως έχω υποχρέωση να σας συστήσω τον Διευθυντή του Σανατορίου κ. Δεπάστα στην προσένοτα μεγάλη εμπιστοσύνη, και εντέλει σας εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου, διότι παραδίδω το έργο μου υπό τη σκέπη της Εκκλησίας».

Πώς σας φαίνετε αυτό το «να μου επιτρέψετε να μείνω στην μικρή παράγκα»; Δεν είναι αμίμπτο; Κι' όμως είναι η αλήθεια.

Απαντούν οι άλλοι εκδηλώνοντας την ευγνωμοσύνη τους.

Γιρίζομε ένα-ένα τα διαμερίσματα. Το Μικροβιολογικό εργαστήρι, την αίθου-

σα ακτινογραφήσεως, το ιατρείο, την αίθουσα εξετάσεων, κλπ. Στο βάθος του πρώτου πατώματος η προτομή του μεγάλου ευεργέτου Γ. Σπετσερόπουλου.

Ολα τα δωμάτια είναι 37. Οταν γίνει και η άλλη πτέρυγα θα έχει το όλον 85. Σήμερα υπάρχουν 22 άρρωστοι. Είναι περιπτώση να αναφέρουμε ότι παντού βασιλεύει άκρα καθαριότητα. Λουτήρες παντού. Όλα τα δωμάτια είναι ευήλια και ευάερα. Η αποθέωση του λευκού παντού.

Στο πρώτο και δεύτερο πάτωμα οι άνδρες. Στο τρίτο οι γυναίκες. Τα πρώσωπα των περισσοτέρων ροδοκόκκινα, ζωντανά τόσο που διερωτάται κανείς που είναι άρρωστοι.

Πόσο συγιεινό είναι το μέρος θα αρκούσε να πούμε ότι σε είκοσι πημέρες ένας άρρωστος πίρε επτά κιλά.

Στους εράνους της Μάνας, για την ίδρυση του Σανατορίου έδωσαν: οι Ελληνες της Αιγύπτου 1.833. 121 δραχμάς, οι Ελληνες Αμερικής 3.485. 675 δραχ. και οι αδελφοί Γεώρ. και Δημ. Σπετσερόπουλοι 1.220.000 δραχ.. Το ολικό ποσό των εράνων ανέρχεται -προς το παρόν- σε **7.949.351 δραχ.**

Τώρα δε, υπολείπεται παρά και η εκτέλεση της υποσχέσεως των Αχέπανς - 50 χιλ. δολάρια- για να κτιστεί και η άλλη πτέρυγα.

Θα πάτων μεγάλη παράλειψη αν δεν αναφέραμε, ότι τα έπιπλα του Σανατορίου, εκτός της Σπετσερόπουλειου πτέρυγας, έγιναν από το Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα, τα πλεκτά του αναγνωστηρίου είναι από το Εμπειρίκειο Ασύλο αρρένων και θηλέων, τα ταπέτα από τα τυφλά της δεσποινίδος Λασαρίσου! - του Ασύλου θηλέων Εμπειρικείου.

Επίσης υπάρχει κεντρική θέρμανση σ' όλα τα διαμερίσματα. Το τέλειο μαγειρείο είναι ένα ακόμα εφόδιο για την ταχυτέρα ανάρρωση των αρρώστων.

Επισκεπτόμαστε την μικρή «παράγκα» της Μάνας. Το λιπότελο της, μερικά βιβλία και χαρτιά σ' ένα τραπέζι.

Η παράδοση έγινε. Η Μάνα τραβά με τη μηχανή της δυο αναμνηστικές φωτογραφίες και ετοιμαζόμαστε για αναχώρηση. Στο βιβλίο των επισκεπτών γράφομε: «**Μάνα! Λιγες γυναίκες μπορούν να έχουν το όνομα αυτό αντάξια με τον προορισμό τους. Μια απαυτές και η κυρία Αννα Παπαδοπούλου.**»

Φεύγομε. Από το Σανατόριο μας χαιρετούν με τα μαντίλια τους. Η Μάνα ξεχωρίζει. Και να συλλογίζεται κανείς ότι έμεινε εκεί μονάχη με